

Gas geven en genieten in Umbrië

La Vespa è bella!



“Eén gouden tip voor je door Italië zoeft: take it slow. Don't think, just drive.”



GEEN ITALIAAN ZONDER VESPA, EN OOK TOERISTEN VALLen STEEDS VAKER VOOR DE CHARME VAN EEN ROADTRIP MET DEZE RETROBEAUTY. REDACTRICE ELISE VLOOG NAAR UMBRIË, BESTEEG DAAR HAAR FERRARIRODE HENGST EN TEMDE HET ITALIAANSE BEESTJE.

- Even checken vóór je vroemt*
- ❑ **Must wear:** helm, sjaal, jas en lange broek. Short gaat ook, maar na 16 uur wordt het wel koud aan de billen.
 - ❑ **Must know:** na dag 1 voel je je schouders, rug en bips niet meer. *No worries*, dag 1 is het ergst.
 - ❑ **Must do:** zwaaien, toeteren en glimlachen naar andere *Vespisten*.
 - ❑ **Must learn:** hem op de pikkel zetten. Een gouden tip: blijven oefenen tot je de truc beet hebt.
 - ❑ **DON'T:** rijden als het donker is. Levensgevaarlijk op die smalle, onverlichte bergwegen. En pas op, de banden van een Vespa zijn heel dun. Draai je te snel in, dan ga je onderuit en krijg je je Vespa nooit meer recht.



Fotografe Siska en ik zijn Vespa-maagden. Het is dan ook met klamme handen dat we onze Vespa Piaggio tussen de benen klemmen. Reality check 1: dat ding is groter dan verwacht. Reality check 2: deze rode beauty gaat echt snel, makkelijk 80 km/u. Een plus: deze nieuwe Vespa's hebben geen versnellingen. Gewoon gas geven en remmen dus. Al klinkt dat in het begin eenvoudiger dan het is.



STIJVE SPIER, HIER!

Na 100 km zetten we onze Vespa even aan de kant en laten we ons in de Thermal Therapeutic Swimming Pool mét uitzicht over de heuvels van Umbrië glijden. Het water is heerlijk warm, en voelt na een dagje Vespa-rijden zalig. Wég stramme spieren! Fonteverde, Natural Spa Resort, fonteverdespa.com, van ma tot vr betaal je € 14 voor een middagje verwarmd zwembad.

TRAAG GRAAG

Na een dag hebben we het beet, en denken we niet meer elke seconde GAS GEVEN! REMMEN! PAS OP, EEN AUTO! Heuvel op, heuvel af, zon boven de wijngaarden, warme wind langs de benen... *Aaah, let the roadtrip begin!* En snel! Of nee wacht, langzaam. Eén gouden tip voor je door Italië vliegt: *take it slow. Don't think, just drive.*





Op vakantie met de Vespa



Perugia

◀ Pizza in Perugia

▼ Fullspot

“Voor mijn vertrek las ik op een blog iets over de Italiaanse Jamie Oliver. Die móét ik vinden!”



BIG CITY LIFE

Of toch een beetje. Je zit in Umbrië, verwacht dus geen shopwallehalla's als Rome en Milaan. Toch vonden wij een jonge studentenstad waar het bruist van de Italiaanse *dolce vita*: **Perugia**, de hoofdstad van Umbrië.

Leuke citytips

► Doe zoals de echte *locals*: koop een punt pizza in een van de vele snackbars en zet je op de trappen op het Piazza IV Novembre.

Piazza IV Novembre

► 'Latte e menta' of 'mela' met de smaak van Granny Smith? Koop een gelato in deze hippe ijsbar!

Gelateria Grom, Via Mazzini 31

► Koop voor € 24 een designhorloge in alle kleuren van de regenboog. Een kleine shop met een grote hipfactor.

Fullspot, Via Calderini 1, Perugia

► Aperio time. Lekker cocktails, geshaket door een knappe barman in een bar met uitzicht op een Italiaanse heuvel... Dat is vakantie!

Luna Bar Ferrari, Via Scura 6, Perugia

FLIRTEN MET

DE ITALIAANSE JAMIE

In Italië wonen de mooiste vrijgezellen. We kunnen dan ook niet naar huis zonder zo'n Italiaans pracht-exemplaar te hebben gespot. Omdat de andere Vespisten die onze weg kruisen minstens vijftig zijn, gaan we actief op zoek. Voor mijn vertrek las ik op een blog iets over de Italiaanse Jamie Oliver. Die móeten we vinden! We snorren op onze Vespa naar **Orvieto**, een van de leukste en meest



Ciao Carlo, ciao bello...

authentieke steden tussen Firenze en Rome. De Italiaanse Jamie Oliver heet Carlo en heeft een *trattoria* waar hij vrouwen een culinair orgasme bezorgt met zijn tiramisu. Carlo is een fenomeen. Niet ongelofelijk knap, maar wel een ongelofelijke flirt. Hij houdt ervan om kennis te maken met elke tafel op zijn terras, zeker met twee jonge vrouwen uit België. Ja, hij kan flirten. En gelukkig ook geweldig lekker koken...

Da Carletto, Vicolo del Popolo, Orvieto. Zijn trattoria ligt goed verstopt. Vind je hem niet meteen, doe zoals wij en vraag gewoon de weg naar Carlo. Iedereen weet waar je moet zijn.

ZON, WIND, WATER

Met de Vespa door Umbrië snorren verveelt nooit. Je hebt de kick van het rijden, de ontelbare pleinen waar je terrasjes kan doen, shopstadjes zoals Orvieto of Perugia en voor de natuurliefhebbers is er **Lago Trasimeno**. Je ziet er de mooiste zonsop- of ondergang, kan er bootje varen of gewoon chillen in de zon.

Lago Trasimeno: neem zeker de boot vanuit Castiglione del Lago naar Isola Maggiore, het enige bewoonde eiland midden in het meer. Tickets kosten maar € 5.



Ons hotel



Lago Trasimeno

ZIN GEKREGEN?

De Vespatochten in Umbrië worden voorgesteld door Jetair. Meer info: jetair.be of bij je reisagent.

Het concept:

- De Vespa's staan klaar aan het hotel.
 - Je krijgt een roadbook en kiest zelf welke tochten je maakt. 's Avonds keer je wel terug naar je hotel.
- De tour die wij in Umbrië maakten, kostte ongeveer € 514 per persoon. Pas op: prijzen variëren naargelang reisperiode en hotel.
- 5 nachten: kamer en ontbijt in een agriturismo of in een hotel.
 - 4 dagen rondsnoeren met een Vespa + helm + roadbook.
 - Wil je een gps, dan betaal je extra.
 - 1 Vespa voor 2 personen. Wil je 1 Vespa per persoon, dan betaal je € 585.
 - Onbeperkt aantal kilometers, verzekering, annuleringsverzekering, technische bijstand.

Wat je bij aankomst zelf nog moet betalen, is benzine (ongeveer € 5/dag), toegangsgeld en persoonlijke uitgaven. Met Brussels Airlines vlieg je naar Florence. Wij huurden in Florence een Fiat 500 en reden daarmee naar ons hotel. Wij logeerden in Hotel Vannucci (via Jetair), daar stonden de Vespa's klaar bij aankomst.

Tekst: Elise Vanhecke / Foto's: Siska Vandecasteele / Met dank aan Jetair.