

PER VESPA

Scooterdagboek van twee Cosmo-girls



roberto cavalli

In Alba: snuffelwinkels, een Missoni Store en lingeriewinkel Intimissimi



Weer een kerk... Die van Barbaresco



Eerste stop: Agriturismo Cascina Vrona, Fraz. S. Anna 6, Monteu Roero



Cappuccinootje erbij! Bij Piazza Savona in Alba begint een lange winkelstraat

Strak in de lak, chromen spiegels en een bruinleren zadel. In de stad zie je ze overal; Vespa's zijn hot! Cosmo's Anne en Suzanne trokken er een kleine week op rond. In Vespa's *hometown* Piemonte, Italië.

Door Suzanne Arbeid



DAG 1 Hallo vriendjes!

Daar staan ze. Blinkend in het zonnetje, opgepoetst en wel: onze mintgroene maatjes voor de komende dagen. Hierop gaan we het beleven: haren wapperend in de wind, zonnebrillen op, wijn proeven en lonken naar de knapste mannen. *Italy, here we come!* Maar we leren al snel: zo werkt dat dus niet. Paar minpuntjes: helmhaar (waren we even vergeten), slippers kunnen ingepakt blijven (aangezien het met 18 graden gewoon koud is in de wind), en: de niet te vermijden blauwe stickers van de verhuur op de zijkan- ten én voorkant van de brommert, zodat

iedereen in de wijde omgeving ziet dat we gewoon simpele toeristen zijn. En dus geen hippe incrowd, als in onze fantasie. Maar goed, geeft állemaal niks. Er blijft een hoop leuks over. Het zonnetje schijnt namelijk nog wel volop als we op het terras voor het hotel parkeren. We hebben kamers met uitzicht op de wijnranken, aan de voorkant is een paardenstal met twee schimmels, er lopen katten en honden rond, en de dochter van de eigenaar leert ons dat ze hun eigen geitenkaas, wijn en appeltaart maken. We slapen in een *agriturismo* en dat betekent: een hotel op de boerderij. Mocht je willen, dan kun je mee-

DOOR ITALIË



Suzanne lijkt net een echte local



Anne omarmt het Vespa-gevoel

helpen met appels plukken, truffels zoeken en kaas maken. Anne en ik houden het bij kaas proeven. Smaakt heerlijk! Na een wandeling door de omgeving (we vinden verse walnoten en zien de roodvlammende zon ondergaan) krijgen we een overheerlijk elf(!)-gangendiner geserveerd, typisch voor de Piemonteese keuken. Gebakken aubergines, chorizo, gnocchi, gefrituurd brood en machtig lekkere rode wijn. Bij gang zes moeten we uiteindelijk afhaken vanwege gevaar voor openknappende spijkerbroeken. We duiken ons bed in en kijken uit naar morgen. Dan zijn de scooters écht aan de beurt.



DAG 2 Aangeschoten achter het stuur

Om er een beetje in te komen tuffen we met een slakkengangetje naar de markt van Cunella. Overheersend is het gekwetter van de bijeengekomen dorpsoudjes, die op het marktplein de laatste roddels doornemen. Bij de pastakraam verlekken we ons aan buffelmozzarella's, parmezaanse kazen en allerlei soorten ravioli. Met spinazie, met walnoten, met champignons, met basilicum, met knoflook, met... *you name it*. We raken bijna in de verleiding flink te spenden bij een markt-

kraam vol imitatie-Balenciaga- en -Versace-tassen, maar we komen op tijd tot bezinning. Tweede stop is Alba, het centrale vertrekpunt van de Vespa-tour. Na een cappuccino op het terras en een keuring van de voorbijwandelende donkergetinte mannen met *classy* zonnebrillen (*Oh Lord, we're in heaven*) gaan we verder. Er wacht ons een wijnproeverij. Als we over de kronkelende bergweggetjes rijden, is meteen duidelijk waarom de Vespa het uitgelezen vervoermiddel is om het platteland te verkennen. Je neus pakt gewoonweg iedere geur op: van het destilleren van de wijnen tot de geitenkazen en de zoete geur van bloemen. We stoppen in Barbaresco, dat eigenlijk uit niets meer bestaat dan een kerk en een uitzicht, maar uit dit petieterige plaatsje komt wel de duurste wijn van de streek. Een fles rood van wijnmaker Gaja kost al snel 150 euro. Sowieso is deze streek beroemd om z'n rode Barolo- en Barbaresco-

We hebben er 70 kilometer op zitten. En ja, dat voelt men aan de billen

wijnen. Bij de wijnmaker in Neive krijgen we ze uitgebreid te proeven. Ook dat kunnen we op ons lijstje afvinken: inderdaad heerlijk! Ietwat aangeschoten (geeft niks, volgens de wijnmaker) stappen we weer op. Een briesje maakt ons al snel weer fris en na de lunch doen we pittoreske, doch ietwat verlaten dorpen aan als Mango (mooi kasteeltje en een *must-stop* vanwege zijn beroemde, overheerlijke hazelnootcake), San Donato (weer een mooie kerk), Trezzo Tinella (eh... idem), Meruzzano (uitzicht op de 7 Brothers Gorges, een weidse kloof die aan een bijbels verhaal over wraak werd gelinkt) om vervolgens weer helemaal terug te rijden naar ons *agriturismo* in de buurt van Cunella. We hebben er vandaag zo'n 70 kilometer op zitten. En ja, dat voelt men aan de billen.

Villa Cornarea (Via
Valentino 150, Canale)



DAG 3 We like to move it, move it

Tijdens de Barolo-tour valt er nog meer te bewonderen: huizen zijn in pasteltinten geschilderd, ze zijn statiger en chiquer. Het plaatsje Montforte is favoriet. Het dorp ademt een middeleeuwse sfeer. Er liggen grote keien op de weg, huizen zijn tegen de berg gebouwd en de smalle straten hebben op iedere hoek een Romeo-en-Julia-balkon. Op het hoogste punt staat een prachtig kapelletje met een kitscherig, wit, verweerd altaar, een paar Mariabeelden en een oude houten vloer die geschiedenis uitademt. Het ruikt muffig, maar we zien hier mogelijkheden voor de ultieme Italiaanse droombruiloft. Daarna door naar wijnmaker Silvano Bolmida, die

De smalle straten hebben op iedere hoek een Romeo-en-Julia-balkon

uitlegt hoe gecompliceerd wijn maken is. Dat onkruid per millimeter wordt verwijderd en druiven met precisie bewaterd worden. We knikken als engeltjes, maar bedenken dat we gister bijna een noodstop maakten in de wijnvelden, omdat ik verschrikkelijk nodig moest plassen. Gelukkig hield ik het nog en wisten we te voorkomen dat wijnjaar 2005 naast hout- en vanilletinten, ook een urine-achtige afdrank kreeg... Inmiddels verkleumd door de regen onderweg, crossen we door naar Alba om therapeutisch te shoppen. Die avond verhuizen we naar hotel Villa Cornarea en eten we in het restaurant van de plaatselijke

'Het is zwart en het bromt. Waaah, ik heb een Vespa gekocht!'

casanova. Meneer De Versierder blijkt een veertiger met snor, bril en buikje. Toch schijnt hij wekelijks de mooiste vrouwen in zijn bed te krijgen. Anne en ik slaan dit keer over...



DAG 4 Op strooptocht in de outlet store

Vandaag gaan we naar Pollenzo, waar de wijnbank is die een fortuin aan wijnen uit de streek herbergt. Gids Roberta oppert het idee om hier het vervolg op *Ocean's Twelve* op te nemen. En uiteraard stelt zij zich beschikbaar om het liefje van George Clooney te spelen. Wij willen ook wel meedoen. De verdere dag verruilen we de Vespa voor een Fiat Cinquecento en gaan we op weg naar de grootste shopping outlet van de regio: de McArthur-Glen Designer Outlets. Binnen slaan onze hartjes direct harder bij de aanblik van de etalages van D&G, Versace en Cavalli, maar de prijskaartjes leren dat die merken ook hier niet voor een prikkie weggaan. Het outlet-shoppen staat overigens niet voor niets op ons lijstje. Het platteland hier staat bekend om z'n vele fabriekswinkels. Van Diesel tot interieurmerk Alessi en meer. (Tip: het boek *Designer Bargains in Italy*, ISBN 88-86132-09-3.) Terug in Alba, op zoek naar een avondmaal, lopen we toevallig langs loungebar Akash, de hipste plek van de stad. Er draait een dj, er staan Philip Starck-stoeltjes en aan de bar hangen de hipsters van de buurt. Hier is het gezellig, hier is het leuk, hier blijven we vanavond dus ook lang hangen.



DAG 5 Bye, bye brommer

Per auto reizen we naar Turijn om naar huis te vliegen. We overdenken onze avonturen: namen we rotondes in het begin nog hysterisch gillend en in slakkentempo, aan het eind van de week durfden we zelfs 80 kilometer per uur te rijden op de snelwegen! Als ik terugdenk aan hoe de brommert en ik iedere dag dichter naar elkaar toe groeiden en hoe ik 'm thuis ga missen, krijg ik bij toeval een sms van redactie-assistente Jacqueline: "Het is zwart en het bromt. Waaah, ik heb een Vespa gekocht!" Hmm, misschien mag ik 'm af en toe wel even lenen?

COSMO



Meer lezen? Ga dan nu naar www.cosmopolitan.nl

PRAKTISCHE INFO

Deze vijfdaagse Vespa-reis is te boeken via reisorganisaties **Thomas Cook** en **Holland International**. Wij reiden door het groot culinair grondgebied van de streek Piemonte, maar er is ook een mogelijkheid om Toscane aan te doen. Ga voor meer informatie naar je reisbureau of neem rechtstreeks contact op met de Italiaanse reisorganisatie **Kalitumba Travel**, www.kalitumbatravel.com.