



Jean Devos

De man die de Vespa weer populair maakte

Jean Devos is niet bepaald het managerstype. Hij draagt geen maatpak en deftige das, maar een sportief hemd en de haren lekker nonchalant. Hij woont nu al jaren in Italië en dat merk je... aan zijn voorhoofd. Boven zijn linkeroog blinkt een ferme bult en zijn gehavende wenkbrauw is vakkundig bewerkt met een pleister. "Een ijsplek heeft me gevelde", lacht Jean. Het is duidelijk: hij is het Belgische weer niet meer gewoon. Jean Devos heeft heel zijn leven van het toerisme geleefd. Voor iemand van Oostende is dat misschien niet zo uitzonderlijk, maar het verhaal van Jean klinkt toch even anders... "Een heel groot gedeelte van mijn leven heb ik in Afrika doorgebracht.

Mijn allereerste opdracht was voor het toenmalige Sabena. Zij hadden verschillende hotels in Afrika, ondermeer in Rwanda. De film Hotel Mille Collines zal je waarschijnlijk wel iets zeggen. Wel, van dat hotel ben ik directeur geweest. Het was een soort interim opdracht. Sabena had vier hotels in Kigali. Wanneer de directeur van een bepaald hotel voor langere tijd afwezig was, nam ik zijn plaats in. Zo heb ik anderhalf jaar in Kigali gewoond. Nadien ben ik naar Mombasa verhuisd. Daar ben ik acht jaar lang hoteldirecteur geweest van een hotel dat eigendom was van een Italiaanse groep. Mijn laatste hotel waar ik directeur ben geweest lag in het prachtige Tanzania."



De plaats waar je ook je echtgenote Roberta hebt leren kennen. "Dat klopt. Zij was financieel directeur in dat hotel. Het is daar ook dat we onze eerste eigen safari's hebben georganiseerd. Dat was voor vrienden die ons bezochten. We hadden alles zelf gepland, we stuurden hen niet met een reisorganisator één of ander park in. Neen, we lieten ze plaatsen zien waar ze anders nooit zouden komen. Wild enthousiast waren ze. En zo is de idee beginnen groeien om zelf safari's te organiseren. Eén zaak stond vast: we wilden niet met reisbureaus of andere organisatoren werken. We deden alles zelf en dat doen we nu nog altijd. Wij kiezen er bewust voor om klein te blijven. Op onze website vind je dan ook geen kant-en-klare reispakketten. Wij hebben geen brochure, maar wij luisteren naar de wensen van de klant. Wil je na je safari uitblazen aan de rand van een zwembad? Geen probleem, daar kunnen wij voor zorgen. Wat de klant wilt en de mogelijkheden combineren we tot een zalige vakantie waar je jaren later nog steeds over praat. En dat aan een zacht prijsje."

Kan je wel safari's organiseren als je nooit ter plaatse bent? "Ik heb lang genoeg in Afrika rondgelopen om te weten wat kan en wat niet kan. De passie voor Tanzania zit nog altijd in ons hart. Dat proberen we ook altijd over te dragen op onze klanten. We

organiseren trouwens ook alleen maar vakanties in Tanzania, niet in Kenia of andere Afrikaanse landen. Dat land ken ik op mijn duimpje, de andere niet. De promotie, de verkoop en de reserveringen doen Roberta en ik vanuit Italië. Voor het praktische gedeelte heb ik bekwame en betrouwbare mensen ter plaatse. Zij verwelkomen de mensen en begeleiden ze tijdens de safari. Eén keer per jaar ga ik nog eens terug naar Afrika. Om de mensen die voor ons werken te zien, maar ook om nog eens even van het land en de mentaliteit te kunnen genieten. Ik weet niet of je al ooit in Afrika bent geweest, maar dat is het continent waar niets kan. Moeilijk bestaat er niet, alles is onmogelijk. Maar uiteindelijk komt alles toch altijd tot een goed einde. (lacht)"

Waarom ben je dan eigenlijk naar Italië verhuisd? "Na vier jaar Tanzania is Roberta terug naar Piëmonte verhuisd. Ik ben uiteraard mee gegaan. Roberta had een reisbureau in Turijn, ik had geen inkomsten. Ik organiseerde wel nog altijd safari's, maar daar kan je niet van leven."

Dus ben je Vespa-vakanties beginnen organiseren? "Ik ben door Piëmonte beginnen trekken, ik had genoeg vrije tijd. Het is een prachtige streek, een regio waar mogelijkheden zijn, dacht ik



bij mezelf. En zo is acht jaar geleden de idee gegroeid om op maat gemaakte trips per vespa aan te bieden. In Piëmonte heb ik drie verschillende tochten uitgetekend, alle drie in het teken van wijn, we zitten niet voor niets in de streek van de barolo en de barbaresco. We zijn destijds begonnen met 6 vespa's. Het was niet meteen het een voltreffer, maar we hebben volgehouden. Rondreizen op een vespa is een klein beetje avontuur, een klein beetje actie zonder moe te worden, maar vooral heel veel fun en genieten. Je kan die streken in Italië natuurlijk ook per auto gaan verkennen, maar dat is minder avontuurlijk. Nu ruik je het land, je ziet dingen die je vanuit de wagen niet ziet. We proberen je ook zoveel mogelijk langs kleine wegen te leiden. Je komt dus gegarandeerd in dorpen en plaatsen waar je anders achteloos voorbij zou rijden. Het is in die dorpen dat je vaak de mooiste wijnbars, vinotece, ziet en de beste pasta's kan eten. En wat ook belangrijk is: in toeristische centra heb je geen problemen om je vespa te parkeren. Met een auto is dat vaak iets moeilijker. De mensen die dat eerste jaar een reis geboekt hadden waren dolenthousiast. Als we wilden dat ze terugkwamen moesten we natuurlijk een alternatief aanbieden want je wilt natuurlijk niet elk jaar door Piëmonte rijden. Zo is Toscane er bij gekomen en nadien ook nog Le Marche, Umbrië en vanaf dit jaar de streek van het Gardameer. Elke regio heeft zijn typische eigenschappen, geen enkele trip is dus identiek. Gastronomie staat wel altijd centraal. Zeker in Piëmonte, de bakermat van slow food. In Toscane leiden we je naar de gekende trekpleisters zoals San Gimignano, Monteriggione, Volterra en Siena waar ook de nodige aandacht aan cultuur wordt geschonken. Minder gekend bij het grote publiek zijn Umbrië, hoewel daar snel verandering in komt, en Le Marche. Hier kom je in pittoreske kleine dorpjes waar je, als je geluk hebt, op de wekelijkse markt kan snuisteren. De buurt van het Gardameer is natuurlijk een prachtige regio om in te vertoeven. Heerlijke natuur en mooie steden. Zo ligt Verona op het parcours."

Voor wie zijn deze reizen bestemd? "We hebben gasten, ik gebruik dat woord liever dan klanten, van alle leeftijden. Jong en oud, mannelijk en vrouwelijk. Gezinnen met jonge kinderen natuurlijk niet, maar families met opgroeiende kinderen boeken heel regelmatig. In Italië mag je vanaf 16 met een brommerrijbewijs

de baan op, ook op een 125cc. De meeste mensen koppelen deze korte vakantie aan enkele dagen niets aan de kust of een zwembad. Een vespatrip is geen race tegen de tijd. Onze routes zijn zo uitgestippeld dat je rustig de tijd hebt om een wijnkasteel te bezoeken of een museum, om rustig door de straten van een dorpje te kuieren en om te genieten van een heerlijke lunch op een terras in de zon. Maar het rijden met een vespa is zo aangenaam dat je vaak niet kan wachten om terug te starten..."

Je bent begonnen met 6 vespa's. Hoe omvangrijk is je vloot op dit moment? "Momenteel hebben we er 135. Vorig jaar hadden we ongeveer 2.750 boekingen op vier verschillende locaties. Dit jaar worden het er zes want na Italië is nu ook Frankrijk aan de beurt. We hebben een vakantie in de buurt van Bordeaux, de streek van de wijn natuurlijk, maar ook van de foie gras. Echt iets voor lekkerbekken. Het is niet eenvoudig om heel die logistiek in goede banen te leiden. Je moet zorgen dat op elke plaats het juiste aantal vespa's staan. Gelukkig moet ik daar niet mee in mijn hoofd zitten. Roberta regelt dat allemaal perfect. Het seizoen start einde maart en duurt tot in oktober. Gedurende die periode hebben we ook 15 personen in dienst."

Heb je nog plannen om uit te breiden? "Dat kan ik nu nog niet zeggen, maar meer naar het zuiden gaan we zeker niet. Ik ben al 60 moet je weten en het organiseren wordt er niet eenvoudiger op. Misschien dat er in de toekomst nog een trip bijkomt in het noorden, meer bepaald in Valle d'Aosta. Het zijn overigens mijn medewerkers die de nieuwe routes uitstippelen. Zij zoeken de rustige wegen, de gezellige bars en de mooie restaurantjes waar je kan genieten van lokale specialiteiten."

Slotvraagje: van waar komt de naam 'Kalitumba'? "Daar heeft ons dochtertje Giulia voor gezorgd. Ze is in Afrika geboren. Toen ze ongeveer een jaar zei ze voortdurend 'Kalitumba'. Het is een woord uit het Swahili, maar wat het betekent weet ik niet. We vonden het alleen mooi klinken."

www.kalitumbatravel.com